



Stip

Stip zet de wei op zijn kop

Sam Verhoeven



Ik
leer
lezen
met
Zwijsen

AVI
E4



De wedstrijd

De school is net uit.
Emma fietst zo vlug als ze kan.
Ze heeft haast, heel veel haast.
En dat komt zo:
de meester vertelde vandaag zoiets leuks.
Het is bijna dierendag.
En op de school van Emma is er een wedstrijd.
Je moet je favoriete dier tekenen.
En het kind met de mooiste tekening?
Die wint een prijs.
De prijs is een knutselpakket.
Het is een heel groot pakket,
wel zo groot als een koelkast!
Alle jongens en meisjes willen die doos winnen.
En Emma dus ook.

Emma is dol op tekenen,
maar ze is nóg doller op Stip.
Stip is haar verzorgpony.
Ze borstelt hem vaak.
Ze kamt zijn manen.
Of ze krabt zijn hoeven uit.
En ze mag zelfs op hem rijden!



Stip maakt haar altijd aan het lachen.
Dat komt door zijn maffe streken.
En voelt Emma zich sip?
Of maakt ze zich zorgen?
Dan vrolijkt Stip haar op.
Emma wil een portret van Stip gaan maken.
Maar ze gaat hem niet tekenen.
Nee, ze heeft een veel beter plan!

'Dag Emma!' zegt mama.
'Hoe was het op school?'
'Leuk,' zegt Emma vlug.
Ze gooit haar jas op een stoel.
'Mam, in de schuur staat toch een ezel?'
'Een ezel?' lacht mama.
Ze maakt van haar vingers twee oren
en zegt: 'le aa.'
Emma grinnikt.
'Ik bedoel een schildersezal,' legt ze uit.
'Van toen papa nog op schilderles zat.'
'Nu snap ik het,' zegt mama.
Ze schudt lachend haar hoofd.
Vlug vertelt Emma alles over de wedstrijd.
'Kijk zelf maar in de schuur, schat,' zegt mama.
'Maar pas op: geen troep maken.'

En drink eerst je sap op.'

In drie slokken heeft Emma haar glas leeg.

Op een drafje holt ze naar de schuur.

Wat een rommel is het daar!

Emma ziet een kapotte schommel.

En zelfs haar oude hobbelpaard.

'Daar is ie!' roept Emma uit.

De schildersezel is groter dan ze dacht.

Ze rukt het ding tussen een paar planken vandaan.

Dan klapt ze de ezel uit.



Met haar mouw veegt ze er wat stof af.
In de hoek staat ook nog een wit schildersdoek.
'Jippie!' roept ze.
'Net wat ik nodig heb.'

Emma zet een stapje naar achteren.
Ze knijpt haar ogen dicht.
Ze stelt zich voor dat ze in de wei staat.
Met al haar kwasten, haar palet en potten verf.
Natuurlijk heeft ze ook een schort om.
Dat hoort, als je een echte kunstenaar bent.
Stip steekt zijn hoofd tevreden in de lucht.
Hij staat heel rustig en stil.
Wat is hij trots dat hij op een schilderij komt!
Emma schildert een stipje hier, een stipje daar.
En als haar kunstwerk af is?
Dan schrijft ze er **Emma** onder.
Zo netjes als ze maar kan.

Emma schrikt op uit haar dagdroom.
Ze doet haar ogen weer open.
'Aan het werk, Emma!' moedigt ze zichzelf aan.
Nu snel nog de andere spullen verzamelen.
En dan, hup naar de wei!

In de wei

'Hé Mads,' roept Emma blij.
'Wat gezellig dat je er ook bent.'
Mads zit bij Emma op school.
Hij is een fijne vriend.
En hij heeft veel verstand van paarden.
Samen verzorgen ze Stip.

Emma zet haar fiets tegen het hek.
Die valt bijna om.
Ze heeft ook zo veel spullen mee!
Ze rent meteen op Stip af
en geeft hem een knuffel.
'Stip!' roept ze uit.
'Wat glanst je vacht mooi.'
Stip briest.
Hij is ook blij om Emma te zien.



'Ik heb Stip net geborsteld,' zegt Mads.
'Dat was wel nodig!'
Emma steekt haar duim omhoog.
'Dat komt supergoed uit,' zegt ze.
Mads kijkt haar vragend aan.
'Wat heb je allemaal mee?'

Hij wijst naar de fiets van Emma.
Aan haar stuur hangt de schildersezels.
In het krat zitten tubes verf, lege potjes,
een schort en kwasten.
'Ik ga Stip schilderen,' legt ze uit.
'Voor de wedstrijd, weet je wel.
Het wordt een echt kunstwerk.
Niets geen saaie tekening.'
'Wauw!' zegt Mads.
Hij is zo te zien diep onder de indruk.



'Weet jij al wat je gaat maken?' vraagt Emma.

Mads haalt zijn schouders op.

'Nog niet.'

'Je moet het vrijdag af hebben,' zegt Emma.

Mads lacht.

'Dan heb ik nog twee dagen.'

Mads maakt zich niet zo snel druk.

'Zal ik je anders even helpen?' vraagt hij.

Emma knikt blij.

'Graag!' zegt ze.



Stip zet de wei op zijn kop

Emma doet mee met een wedstrijd.

Je moet je favoriete dier tekenen.

Emma weet iets superleuks.

Ze gaat een schilderij van Stip maken.

Maar Stip heeft heel
andere plannen ...



ik
leer
lezen
met
Zwijsen

VAN
HOORNE
ENTERTAINMENT

De allerleukste boeken
voor kinderen die leren
lezen. Van AVI Start
tot en met AVI E4.

Illustraties: Nick Driessen

Start

M3

E3

M4

AVI
E4

Thema:

paarden

wedstrijd

riend-
schap



zwijsen