



*Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan,
hij brengt ons
Sint Nicolaas...*



Hé, ik zie hem niet staan.

Ah, gelukkig!

Daar is Sinterklaas en door het raam
kijkt zijn paard Amerigo.



Maar waar zijn de Pieten?

Ze konden niet mee omdat de boot vol is met grote cadeaus.

BOEMM!!!



Wat gebeurt daar?