

De koning had alles.





**N**iet bijna alles, maar echt alles.

Hij had fietsen met rupsbanden, rupsen die fietsten,  
olifanten zonder slurf, een onweer dat niet wou  
bliksemen en schaatsen met karamelsmaak.  
Alles dus, want hij was een vurig verzamelaar.

Elke dag begon hij aan een nieuwe verzameling.  
Urenlang was hij bezig met rangschikken,  
classificeren en nummeren.

Hij kwam niets tekort.







Of beter: wat hij tekortkwam, was Niets.



Waar kon hij Niets vinden?





Hij had gehoord dat je in boeken alles kon vinden.  
Dus ook Niets.

Helaas. Hij ontdekte al snel dat er in zijn grote collectie  
boeken altijd wel iets te vinden was.  
Een verliefde prins, tien manieren om een vliegende schotel  
te herstellen of snelle recepten voor een frietjestaart.

In boeken vond je eigenlijk nooit Niets.

